

PlatformPost



**Beste lezer,**

De kerst- en nieuwjaarswensen zijn verzonden, de Driekoningen vertrokken richting Abu Dhabi, goede voornemens zijn veelvuldig geformuleerd en velen pakken de draad weer op met een positieve blik in hun ogen. Mooi. Cor, Margrit, Antoon, Wim en Guido, om er enkele te noemen, kunnen met hun bijdrage aan deze editie vele "studiekringers" wellicht motiveren om in 2022 ook eens de pen te grijpen. Al is het bijvoorbeeld maar in de vorm van een interessante beschrijving van het verloop van je studiekringbijeenkomst of een gepresenteerde thematiek. Guido Peters uit Ulft wachtte niet tot 2022 maar meldde de redactie op de valreep van 2021 hoe hij een Studiekring in Ulft tot stand bracht. Ik noem het maar een "eindejaarsverrassing". Daar laten we de lezer eens kennis van nemen.

Veel leesplezier!

*Heeft u ook een oproep, inspirerende gedachte, interessante belevenis, een standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van uw Studiekring en wilt u dit met andere deelnemers van Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons via: [ppredactie@studiekringen50plus.nl](mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl).*

**Stuur een e-mail**

## Training voor gespreksleiders van Studiekringen50plus

Wat kunt u doen als gespreksleider van de Studiekring als de bijeenkomst niet zo soepel verloopt als gewenst? Wat kunt u doen als de studiekringleden elkaar niet voldoende uit laten praten, of wat te doen bij dominant gedrag? Hoe houdt u vast aan respect voor elkaar bij botsende meningen? Hoe activeert u de studiekringdeelnemers uitgaande van hun kwaliteiten en kracht?

Als deze en eventuele andere vragen u bezighouden, dan nodigen we u van harte uit voor één van deze trainingen voor gespreksleiders. De begeleiding is in handen van onze samenwerkingspartner Spectrum partner met Elan.

Het Oranjefonds vergoedt de kosten voor deelname aan deze trainingen. Dit is inclusief koffie, thee, drankje en eventuele handouts.

**Data:** woensdag 23 februari 2022 & donderdag 24 februari 2022

**Tijd:** 09:30 - 12:00 uur

**Locatie:** Arnhem-Zuid. Exacte locatie volgt en is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en de geldende coronaregels.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 16, dus meldt u tijdig aan als u van een plaats verzekerd wilt zijn.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar [info@studiekringen50plus.nl](mailto:info@studiekringen50plus.nl).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Timo Riphagen, Adviseur Spectrum partner met Elan, tel.: 06-52670800

## Enthousiaste starters van Studiekringen gezocht

Net als Jan Vreugdenhil helpen bij het opstarten van nieuwe studiekringen? Lees hieronder de oproep om je in te zetten voor het verspreiden van de studiekringen...

Het aantal studiekringen in Nederland is de laatste jaren fors uitgebreid. Waren er 10 jaar geleden nog maar 30, vooral in de provincie Gelderland, nu zijn er inmiddels ruim 100 in Nederland. Vanaf 2016 is het Platform Studiekringen50plus zeer actief met het helpen oprichten van nieuwe studiekringen in het hele land. Dit wordt georganiseerd samen met de lokale bibliotheken en welzijnsorganisaties.

In 2020 en 2021 is er de nodige stagnatie ontstaan bij het starten van nieuwe studiekringen vanwege corona, maar de verwachting is dat we spoedig weer vol gas kunnen geven in het hele land. De fikse groei gaat echter niet vanzelf! Momenteel bestaat ons clubje starters uit 4 actieve personen. Ik doe dit samen met Elvire Derks, Jannie van Manen en Jan te Bokkel.

Het opstarten van elke kring gaat via een vaste methode, kost een viertal dagdelen en is best intensief. Vaak moet er ook een behoorlijke afstand gereisd worden.

Ik kan jullie echter zeggen, dat het erg leuk is om te doen! Je ervaart steeds zeer veel enthousiasme bij de toekomstige studiekringers. Een nieuw “geboren” kring geeft veel voldoening.

Wellicht zijn er gemotiveerden onder jullie, die de stap willen nemen om zich aan te melden. Na een intakegesprek met coördinator Elvire Derks, wordt je uiteraard vakkundig door een collega ondersteund naar de functie van zelfstandige starter. Mail voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek met: Elvire Derks, Bestuurslid van het Platform Studiekringen50Plus: [elvire.derks@xs4all.nl](mailto:elvire.derks@xs4all.nl)



Tot ziens in de startersgroep?

**Jan Vreugdenhil**

**Nieuws van het Platform**

Ik schrijf dit stukje op de avond van 14 januari, na de persconferentie waarin we te horen hebben gekregen dat we in elk geval t/m 25 januari nog geen kringbijeenkomsten kunnen houden. De bibliotheken zijn weliswaar open maar volgens [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) geldt “Activiteiten en evenementen in de bibliotheek mogen niet doorgaan”. En daar waar de bijeenkomsten op andere locaties zijn geldt iets vergelijkbaars. Nog los van de vraag of een kring bijeenkomsten zou *willen* op dit moment, gezien het gezondheidsrisico.

U leest dit stukje na 25 januari, de dag van de volgende persconferentie. Wat we daar te horen krijgen weet op dit moment nog niemand, misschien is de situatie dan weer heel anders. Er lijkt een versoepeling in de lucht te hangen die voor ons mogelijkheden gaat bieden. Laten we hopen dat we snel weer door kunnen. We hebben het geprobeerd met digitale kringbijeenkomsten maar dat is in ons geval toch een beetje een lapmiddel. Het fysiek bij elkaar komen is essentieel voor studiekringen. Maar beoordeel van kring tot kring zorgvuldig of weer bijeenkomen verantwoord is in de eigen situatie.

Intussen is het Platformbestuur volop in de weer met plannen voor 2022. Ook die worden natuurlijk, net als de afgelopen twee jaar, gefrustreerd door corona. Maar we laten ons niet ontmoedigen en blijven mikken op een flinke groei van het aantal kringen. Misschien herinnert u zich dat in september 2021 in Velsen de 100ste studiekring startte. Inmiddels staat de teller op 110, voornamelijk dankzij spontane aanwas, geïnitieerd vanuit bestaande kringen. Heel mooi! We zetten in om in 2022 verder te groeien met 30 nieuwe kringen. Voor een belangrijk deel verwachten we die via bibliotheken. Voorbereidingen hiervoor zijn volop gaande.

Verder willen we dit jaar een vijftal regiobijeenkomsten houden, met vertegenwoordigers van kringen uit één of enkele provincies. De eerste kunt u al zien staan in de Agenda op de website. De ervaringen met de eerste regiobijeenkomst in november 2022 waren heel positief, we hopen dat dit zich doorzet.

De vraag bij dit alles is natuurlijk: wat doet corona? We gaan het zien. In elk geval houden we goede moed, hopelijk in de volgende PlatformPost weer een zonniger verhaal!

Wim Heijser

[voorzitter@studiekringen50plus.nl](mailto:voorzitter@studiekringen50plus.nl)



De periode rond kerst staat vol van de symbolen. Alle uitingen: boom, steren, glitter, slingers, kerstklokjes, verstuurde en ontvangen kaarten wijzen allemaal bescheiden naar het nieuwe jaar dat er aankomt, dat binnen in ons begint. Als we het aansteken, als we het laten branden, als het helder voor eenieder te zien is...

Kerst ligt verschrikkelijk dicht bij oud en nieuw. Raar: de ene dag is het nog 2021 en de volgende dag weer een jaar later. Je zou het ook bijna vergeten dat je elke kerst weer een jaar ouder wordt. Heb je, terugkijkend, er zover de beperkingen dat toelaten iets mee gedaan? Een bordspelletje, een telefoontje, een zelfgemaakte kaart verstuurd.. Je kunt ook thuis in alle rust iets opruimen dat al een paar keer na kerst is uitgesteld. Je kunt ook iets oppoetsen wat helemaal niet opgepoetst hoeft te worden. Het gaat er maar om dat je bezig bent, maar verbaas je niet als tijdens dat gepoets opeens de tovenaar tevoorschijn komt en gehuld in een schitterende wolk van glitter, warmte en heerlijke geur jou mededeelt dat je een wens mag doen. Oh, ik weet er zo een paar: corona de wereld uit, wereldvrede, Biden en Poetin samen in een luxe slee op weg naar een rijk kerstmaal, onderweg besprekend wat er beter kan, en dat is nogal wat, maar ook besluiten nemend die door bijna onzichtbare secretaresses worden genotuleerd. Het moet NU gebeuren.

Ach, de volgende dag staat die tovenaar voor de deur. Niet meer in glitter en dat apepak maar met een forse rekening. Of je maar betalen wil. Een hoe je ook zegt dat je van niets weet, betalen zul je. Er zijn mensen die denken dat er daarom corona is. We doen maar. We houden nergens rekening mee. Kan ons het schelen.

En zo plotseling denkt moeder natuur: "maar dit kan niet" en ze zwaait met haar toverstokje. En daar zitten we dan. Niets mag. Nog net je neus buiten de deur steken kan. Het is wel de wereld waarin we leven en voorlopig blijft dat allemaal doorgaan. Een rijdende trein stop je toch ook niet zomaar. Als we nou eens allemaal voorzichtig aan de rem trekken? Voorzichtig dus, bijna niet merkbaar. Iedereen naar eigen vermogen. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat er ergens in dit glanzende, klaarstaande nieuwe jaar een piepkleine verandering zichtbaar wordt? Piepklein maar en dan een tijd later wordt dat beter zichtbaar en korte tijd later...

Goed, het is een droom. Dromen zijn bedrog maar als.....Het hoeft niet eens zichtbaar te zijn. We doen allemaal mee. Wedden dat iemand over een poosje merkt dat er iets gaande is?

**Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn**

## Overdenking



Het nieuwe jaar starten met goede voornemens? Ze zijn bij mij onderhand al in het vergeetboek aan het raken vrees ik...

Alweer kreeg ik een heel leuk boekje van iemand die 'i.p.v. een bloemetje' een boekje voor me had meegenomen. "Vrolijk verval" geschreven door Hedy d'Ancona. O, wat was er weer veel herkenbaar! Ze is wel wat ouder dan ik en heeft natuurlijk een heel ander leven achter de rug maar haar schrijfstijl spreekt me zeer aan! Uit het eerste korte hoofdstukje met als titel 'Vrolijk verval' citeer ik een stukje:

*“Juliaantjes. Tot voor kort dacht ik dat het koekjes waren. Maar een oude vriendin stond aan de wieg bij de geboorte van dat woord en haalde me weg bij de banketbakker om me te geleiden naar de achterzijde van de bovenarmen van de voormalige vorstin. Als zij op haar oudere dag vanaf een calèche of vanuit het raam van een limousine naar haar volk wuifde, dan schudde dat Koninklijke onderdeel mee. Niet alleen de Juliaantjes, het bungelen van lichaamsonderdelen in het algemeen is een teken van verval. Ongeacht sekse, want ook mannen ontkomen niet aan hangborst, -bil en/of -buik. Maar het manifesteert zich vooral op vrolijke momenten. Als we zwaaien, schudden van het lachen, meedoen aan de polonaise of enthousiast applaudisseren. De oude dag is niet zo afschrikwekkend als hij wordt voorgesteld...”*

Wat heerlijk om zo tegen het leven en het ouder worden te kunnen aankijken! En dit is nog maar het begin, ik moet me inhouden niet nog meer uit het boekje over te nemen maar... Ik hoop dat u de smaak te pakken hebt gekregen. Bij elke korte tekst is ook een toepasselijke tekening geplaatst, zeer vrolijk makend en toepasselijk. Citaat van de achterflap: *“Van de angstaanjagendheid van de ouderdom blijft weinig over in deze grappige en scherpe observaties van het dagelijkse leven.”*

Het is 5 januari als ik dit schrijf. Velen zijn nog aan het bijkomen van de enorme partij - vaak heel heftig knallend - vuurwerk die weer de lucht in is gegaan met oudejaar. Bij een korte pauze tijdens onze rit in Dussen (NB) op Nieuwjaarsdag dronken we koffie uit de thermosfles omdat alles dicht was. We waren er getuige van dat een man druk bezig was grote hoeveelheden vuurwerkafval, resten van autobanden (velgen) en andere troep bij elkaar te vegen. Een praatje met hem bevestigde dat er een heftige jaarwisseling had plaatsgevonden... Hij vond het fijn dat we even aandacht hadden voor wat hij in z'n uppie stond te doen. Hoezo vuurwerkverbod? De wandeling over het stille Tiengemeten zorgde ervoor dat we lekker uitgewaaid fris het nieuwe jaar zijn begonnen!

**Ingrid**

## Spreuk van de maand

TEL WAT JE HEBT; NIET WAT JE MIST

### Van de redactietafel



#### Starten met een Studiekring

Elvire Derks, lid van Het Platform Studiekringen50plus en belast met de portefeuille "coördinator starters" kwam recentelijk telefonisch in contact met Guido Peters uit Ulft, secretaris van de zgn. Free Wheel Club in Ulft. In dat telefoongesprek werd duidelijk dat hij wel een relatie zag tussen de genoemde Free Wheel Club en de mogelijkheid tot oprichting van een Studiekring50plus.

De genoemde Club is een Stichting met als doel senioren gezond(er) en oud(er) te laten worden. In eerste instantie door gezond te bewegen en door samen bezig te zijn met als plezierige "bijvangst" het tegengaan van eenzaamheid. De geestelijke gezondheid is daarbij ook belangrijk. Je hersenen zoveel mogelijk in conditie houden, gebruiken, prikkelen en een beetje uitdagen. Kom af en toe uit je comfortzone!

Om dat laatste te bevorderen werd Guido gevraagd tot het bestuur toe te treden en te trachten een studieclubje op te zetten. Die uitdaging nam hij graag aan en hij werd hun secretaris. Ze hebben wat zitten filosoferen hoe en in welke vormen het zou aanpakken. Er werd heel verschillend over gedacht. Guido was op de hoogte van het bestaan van Studiekringen50plus en hij stelde voor daarbij aan te sluiten. Reden: je kunt een heel eigen vorm geven aan je Studiekring, maar je kunt ook, indien nodig, voor ondersteuning terugvallen op je bestaande Club.

De werving begon en behalve alle Free Wheel-deelnemers ontvingen ook velen uit het netwerk van Guido een wervingsmail. Ruim 200 mensen werden aangeschreven. Natuurlijk ging men, realistisch genoeg zijnde, ervan uit dat slechts een klein gedeelte van de aangeschrevenen interesse zou tonen. Er werd



gestart met een groep van 8 personen en al vrij snel werden dat er 18. Een mooie lokatie werd gevonden en de "kick-off-meeting" kon worden gepland.

Voor deze opstartbijeenkomst was Elly Burger uitgenodigd om in de vorm van een duidelijke presentatie het een en ander te vertellen over het fenomeen: "Studiekringen50plus". Herman Wielens, bedenker, initiatiefnemer en oprichter van de Free Wheel Club, gaf een mooie presentatie over de basisdoelstelling van deze Club namelijk gezond ouder worden. Besloten werd om de Studiekring Ulft elke 14 dagen gedurende 2 uur bij elkaar te laten komen op donderdagmiddag.

Tot enige tijd geleden heeft deze Studiekring, zij het met een flinke onderbreking door de coronapandemie, diverse donderdagmiddagen succesvol laten verlopen. Veel onderwerpen zijn ter sprake gekomen zoals: "het boerenbedrijf; verspilling; waterpolo; duurzame energie; e-commerce; broodfonds etc.". Hoe ging men te werk? Iemand verzorgde een presentatie en afwisselend werd een gespreksleider gekozen en een ander stelde een kort verslag samen. Soms werd er zelfs een gastspreker uitgenodigd.

Op zeker moment had men behoefte aan een grondige evaluatie en daaruit zijn o.a. de volgende opmerkingen voortgekomen:

- We lassen elk jaar een lange zomerstop in en dat betekent dat de Studiekring in de maanden oktober t/m april elke twee weken bij elkaar komt;
- Om beurten voeren we (zoals gebruikelijk bij Studiekringen50plus) de zgn. "traditionele vorm" uit en daarnaast een "projectbespreking" waarbij een onderwerp wordt gekozen dat pas wordt afgesloten als het botje afgekloven is. Beide vormen komen dus 1 keer in de vier weken aan bod!
- Alle bijeenkomsten beginnen met een half uur aandacht te besteden aan actuele zaken, daarna volgt een koffiepauze en ruimte om met elkaar onderling te kletsen.

Men hoopt dat deze invulling van de bijeenkomsten bij de deelnemers uiteindelijk enthousiast wordt ontvangen maar dat moet een volgende evaluatie dan maar uitwijzen. Wisselingen worden opgelost door regelmatig een wervingsmail te versturen.

**Guido Peters, Studiekring Ulft**

## Uit het leven gegrepen



Wellicht worden we helaas nog een lange tijd regelmatig aan huis gekluisterd. We weten het niet. Afhankelijk van de weersomstandigheden, ons welbevinden, onze mobiliteit, onze algemene gezondheid lukt het velen toch naar eigen behoeften en kunnen het "gekluister" te ontlopen. Mooi meegenomen zou je zeggen, maar soms is de verleiding om maar lekker thuis te blijven groter dan de drang, de behoefte om er even op uit te trekken. Veelvuldig binnen je vertrouwde muren blijven confronteert je wel genadeloos met je spullen en je totale woninginrichting.

Opeens valt je op dat de glasvezelkabel die ervoor zorgt dat je op elk moment van de dag allerlei tv-programma's kunt volgen, niet netjes achter de woonkamerplint is weggewerkt. Op gezette tijden kritisch rondkijkend in je woonkamer zul je voor jezelf wellicht concluderen dat je toch wel een voorkeur hebt voor orde en netheid. Je vaste interieurverzorgster probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wees eerlijk: dat lukt haar niet altijd, want regelmatig liggen boeken en tijdschriften op de glazen leestafel aardig door elkaar.

Een paar vragen komen in me op. Is er een relatie tussen onze spullen en onze identiteit? Is er een samenhang tussen onze spullen en onze geest? Wordt je status afgemeten aan het bezit van je spullen? Willen we dat onze status afgemeten wordt aan de spullen die we bezitten? Bedenk dat het in de VS bijvoorbeeld normaal is dat je status wordt afgemeten aan het rondrijden in een grote en zeer luxueuze auto. Was Ali B ook al die kant aan het ombuigen toen hij heel trots meldde een zeer luxueus Breitner horloge elke dag te

dragen? De andere dag na deze melding werd hij ervan beroofd! Eigen schuld dikke bult?

We gaan een zijpad op. Wie haalt het, als tijdverdrijf, vandaag de dag rondkijkend in bijvoorbeeld de woonkamer in zijn/haar hoofd zich af te vragen: "welke spullen zouden we weg willen doen, of verplaatsen, een andere plek geven?" Als je een dergelijke gedachte zou willen uitvoeren loop je in ieder geval tegen 2 belangrijke waarheden aan: "We zijn gehecht aan onze spullen" en "opruimen vinden we moeilijk".

Zijn er dan geen spullen waar je op uitgekeken bent of waarmee je deel wil nemen aan het tv-programma: "Tussen kunst en kitsch"? of die je aan je kleinkinderen wil schenken of gewoon wil opruimen?

Je komt er toch wel op een bepaalde dag achter dat je jaren geleden aan het begin van de inrichting van je woning sterker had moeten en kunnen inrichten met aandacht. Door ruimte te maken, door niet alles te overladen zie je juist beter wat er wel is en wat je een voldaan gevoel geeft. Meestal starten we bijvoorbeeld kijkend naar een in te richten kamer vanuit de basisinstelling: "wat moet er in; waar komt de kast, waar komen de stoelen en waar hangen we de schilderijen?"

Als we te veel spullen hebben raak je verstrikt in die spullen. Je komt in de greep van de dingen en je wordt als het ware ook een object. Je wordt ding onder de dingen. Probeer je dus te onthechten van je spullen. Opruimen, restylen houdt niet in dat je veel zomaar weggooit of verandert. Nee, je moet een grens proberen te ontdekken, aan te voelen. Als je daaraan toe bent kun je tot een doordachte inrichting komen.

### **Ter overweging**

Nu we er wat minder op uit kunnen met de verleiding om weer spullen te kopen is dat een uitgelezen moment om je af te vragen: "zullen we vandaag de dag eens nadenken en overwegen en bespreken wat we bewaren en wat we weggooien, opruimen?"

**Wim Fonteyn, Studiekring Huissen**

## Jeugdherinnering



Op het moment dat ik dit schrijf zitten we op slot. Niet voor het eerst, maar hopelijk wel voor het laatst. Eén van de weinige voordelen van deze tijd is, dat je wat meer gelegenheid hebt om over jezelf en je verleden na te denken. Ik behoor nog tot die mensen, die van 1940 tot 1945 ook een ‘lockdown’, in mijn geval in Amsterdam, hebben meegemaakt. Op 10 mei 1940 ging het slot erop, op 5 mei 1945 ging het slot er weer af. Drie maanden later, in september van dat jaar, ging ik naar de middelbare school. Vooral in dat eerste jaar heb ik veel geleerd. Ik bedoel hier niet uit boeken, maar meer sociaal en emotioneel. Mijn wereld werd opeens veel groter en de mensen bleken anders dan ik gewend was. Een overweldigende nieuwe wereld ging voor mij open. Een onvergetelijke leerervaring uit die tijd wil ik u niet onthouden, te meer omdat overeenkomsten met deze tijd niet te ontkennen zijn.

Ik had een leraar geschiedenis, waar je bijna letterlijk niet omheen kon. Zijn bijnaam was dan ook ‘De Beer’. Hij speelde zijn vak. Ik zie het nog gebeuren: Hij werd Julius Caesar. Het was in het jaar 49 v. Chr. Julius Caesar keerde terug uit Gallië en stond met zijn leger aan de oevers van de rivier de ‘Rubicon’. De Romeinse Senaat had elke veldheer verboden om met een leger deze rivier over te steken. Julius Caesar deed dat toch en dat leidde zelfs tot een staatsgreep. Ook toen was er een onbetrouwbare overheid, alleen de ‘*Motie van wantrouwen*’ bestond nog niet. Nu wil het verhaal, dat Julius Caesar op het moment dat hij de eerste stap wilde zetten om de rivier over te steken, de historische woorden riep: “*Alea lacta Est*”. De teerling (dobbelsteen) is geworpen. ‘De Beer’ maakte onder het uitroepen van die tekst een geweldige sprong op het podium en kwam, gezien zijn gewicht, met een ontzettende dreun neer. Ik zie het nog steeds zo voor me gebeuren.

Een andere keer vertelde hij over de geweldige redenaar Gaius Gracchus (ca. 150 jr. v.Chr.). Dat was een *'Tribunus Plebis'*, die de rechteloze *'plebejers'* tegen de *'patriciërs'* moest beschermen. Hij stond erom bekend, dat hij het volk voor zich probeerde te winnen, door de oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen. Namelijk met eten en vermaak. *'Panem et Circensis'* (*Brood en Spelen*). De Romeinse dichter Juvenalis die deze tekst schreef, verwijst hierbij naar de praktijk om graan uit te delen aan Romeinse burgers en bovendien dure gladiatorengevechten te organiseren.

In de 19e en 20e eeuw sprak de Spaanse aristocratie over de in hun land aanwezige situatie *'Pan Y Toros'* (*brood en stierenvechten*).

De overeenkomst met deze pandemietijd lijkt voor de hand te liggen. Vertaal *'brood'* naar werk en financiële ondersteuning van noodlijdende bedrijven, zoals horeca en cultuur. Het feit, dat er grote onrust is vanwege de ontoegankelijkheid van vrijwel alle culturele en sportieve evenementen toont aan dat de behoefte aan *'Gladiatorengevechten'*, *'Circensis'*, op dit moment nog steeds actueel blijkt.

**Panem et Circensis is ook van alle tijden.  
De geschiedenis herhaalt zich.**

Met jullie allen hoop ik, dat onze *'verbale Gladiatoren gevechten'* weer snel vorm krijgen en er daarbij opnieuw een nieuwe wereld voor ons zal opengaan. Nieuwe plannen, goede voornemens, respect en tolerantie?

**Antoon Coster**

## Oscar was jarig

In april jl heb ik een artikeltje ingestuurd voor de PlatformPost dat ging over een hondje dat ik met een - niet gezonde - vriendin deel. Oscar, dat lieve, leuke boomertje! Natuurlijk is een puppie nu en dan een ongeleid projectieltje, een pubertje kan er ook wat van! Luisteren? Vaak wel maar soms is tie lekker eigenwijs! Alleen zijn vind hij maar niks, 'daarvoor ben ik toch niet hier gekomen'?!

Hij is gelukkig heel gehoorzaam en lief zodat hij gemakkelijk mee kan op bezoek, wat meestal heel leuk wordt gevonden. Hij is een deel van de week bij mij in goed overleg met mijn vriendin en zorgt er dan ook voor dat we lekker aan de wandel gaan. Heel goed voor mij ook, de stappenteller beaamt dat! Maar... als het regent ben ik toch minder enthousiast! En dan moet de winter nog komen.

Ik heb alleen wat problemen met zijn scherpe tanden. Hij wil graag spelen maar uit respect voor zijn tandjes gebruik ik dan een werkhandschoen om het speeltje vast te houden. Jaja, die handschoen is natuurlijk veel leuker om aan te trekken dan dat hondenspeeltje! (Helaas zijn die gewone groene werkhandschoenen niet meer te koop! En de nieuwe zijn zo stug!)

Vorige week was Oscar jarig, al weer één jaar! Hij was bij mij en om drie uur zou ik met hem naar mijn vriendin gaan om feestthee te drinken. Om twee uur ging de telefoon: een duidelijk overstuur zijnde vriendin aan de telefoon: “ik was op mijn aangepaste fiets in het bos met de andere hond en ben mijn gehoorapparaatje verloren...” Ik: “welk bos, welke ingang? Ik kom eraan met Oscar”. Zo gezegd, zo gedaan en we ontmoetten elkaar al snel. Ze kon vertellen waar ze dacht dat ze het kleine dingetje waarschijnlijk verloren zou hebben. Oscar en de grotere hond Raqui vonden het extra wandelingetje wel gezellig maar- het leverde niets op.

Toen ik bij de vriendin binnenkwam had ze de ‘hoorwinkel” al gebeld en de geruststellende mededeling gekregen dat ze verzekerd was (het apparaatje kost €1500!). We dronken thee, Oscar kreeg zijn cadeau en ik ging weer naar huis. De volgende morgen kreeg ik een jubelappje: Oscar heeft in de tuin mijn apparaatje gevonden! Dat het een bijzonder lief en leuk hondje is wisten we al maar ook nog een speurneus?!

**Margrit**



Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan naar [ppredactie@studiekringen50plus.nl](mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl).

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 18 februari.  
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 25 februari.

### Agenda:

18 februari: Online train-de-begeleider training

23 & 24 februari: Trainingen voor gespreksleiders Studiekringen50plus

25 februari: Verschijningsdatum PlatformPost

*Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook aan kunnen melden voor de PlatformPost? Bedankt!*



Wil je je afmelden voor alle nieuwsbrieven? Klik op afmelden.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Kies dan voor profiel updaten.

Rijnbrink - Hunneperkade 70 - 7418 BT - Deventer

[Profiel wijzigen](#) - [Afmelden](#)

*Copyright © 2022 Rijnbrink - Alle rechten voorbehouden.*