

Wat een aparte ervaring!

In mijn speurtocht naar een cursus, een leesgroep, een wandelgroep of iets anders wat mij in mijn nieuwe woonplaats een beetje onder de mensen zou kunnen doen komen vond ik een poster "Onze studiekering iets voor u?". Nooit van gehoord maar in kleinere letters stond eronder : u bent hartelijk welkom om eens te komen kennismaken!

STUDIE?? Dát was lang geleden. Wist ik inmiddels niet genoeg op m'n 63^{ste}?

Lijkt dit me wel wat? Maar ja, zomaar ergens opnieuw beginnen... niemand komt me halen, ik zal zelf initiatief moeten nemen. Dus waarom niet gewoon ervoor gaan?

Met schroom ga ik eens naar die Studiekering. Voelde me natuurlijk een vreemde eend in de bijt, maar de sfeer leek me toch wel prettig. "Ach mevrouw schuif gewoon lekker aan, u hoeft u echt niet uitgebreid voor te stellen. U komt gewoon proeven of dit voor u een plek is."

Een groep van 14 mannen en vrouwen ruimde een plaatsje voor me in en de groep ging van start. Eén van de mannen leidde de groep deze keer. Als eerste een rondje "actualiteit". Wat betekent dit voor jou en voor jou?

* In onze kleine plaats werd het huisvuil deze week niet opgehaald... nou nou dat werd gauw een rommeltje.

* Na een onderzoek in het ziekenhuis bleek ik gelukkig geen ernstige aandoening te hebben.

* Ik vind dat Engelse Brexit een vreemde zaak.

(voorbeelden , waarop kort door de anderen werd gereageerd)

Ieder kreeg op deze manier even de gelegenheid zijn "actualiteit" te melden. Degene die deze keer de groep leidde hield de tijd goed in de gaten.

Dan samen een rondje koffie of thee en verder met het gekozen onderwerp: het continent Australië.

Degene die vandaag zou presenteren had zich verdiept in het verkeer in dit enorme land. Vrachtwagens van een lengte, die wij ons amper kunnen voorstellen. Dacht ik echt dat ik genoeg wist? Boeiend vertelde deze man over dit onderwerp, waarna de diverse kringleden vragen aan hem konden stellen.

Het werd voor mij een bijzondere ervaring, gezelligheid samen met verrijking van mijn kennis. Ik ga dus nog eens terug, het trekt me en dan zal ik ook maar wat over mezelf vertellen, bijvoorbeeld hoe ik honderd kilometer van mijn vorige woonplaats nu hier terecht ben gekomen. En ja, nieuwe vrienden wil ik wel graag krijgen, misschien is dit een mooie opstap.

Janneke de Ruijter